

DE WEKKER

Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk.

Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en de Wijk

Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl

KERKDIENTEN

- 7 aug. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, openluchtdienst, collecte gevangenzorg
- 14 aug. 10:00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte zomerzending Egypte
- 21 aug. 10:00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte PIT Pro Rege
- 28 aug. 10:00 uur mw J. Luten, collecte NBG (Nederlands Bijbel Genootschap), extra collecte voor onderhoud Reesthof
- 4 sept. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, startzondag, collecte werelddiaconaat Myanmar
- 11 sept. 10:00 uur drs. L. Jansen, collecte Jong protestant, extra collecte voor muziek in de Kerk
- 18 sept. 10:00 uur ds. R. Veldman, collecte zending Syrië
- 25 sept. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte Vredeswerk Colombia, extra collecte voor onderhoud Reesthof
- 2 okt. 10:00 uur ds. R. Gosker, collecte Kerk & Israel
- 9 okt. 10:00 uur ds. D. Geertsma, collecte missionair werk, extra collecte voor het orgelfonds
- 16 okt. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte zending Indonesië

BIJ DE DIENSTEN

De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluisteren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst.

de kerkenraad

Pastoraat in het dorp, geen koffer met antwoorden, maar wat dan wel?

Deze keer deel ik met u een artikel dat ik eerder schreef voor de website van de Protestantse kerk in Nederland. Nu de samenleving oververhit is, is het goed ons als kerk te bezinnen op onze rol in de samenleving. En dan beginnen we dichtbij: in onze eigen dorpen.



Een dorp kan door stadse ogen een hechte gemeenschap lijken waar iedereen voor iedereen zorgt. Woorden als Noaberschap en Mienskip versterken dat idee. Uit cijfers van het 'Landelijk expertisecentrum sociale interventie' (Lesi) blijkt dat dorpsbewoners gemiddeld inderdaad een groter en hechter sociaal netwerk hebben dan stedelingen. Tien procent van de stadsbewoners is sociaal geïsoleerd te noemen, tegen drie procent van de bewoners op het platteland. Maar die drie procent heeft het vaak zwaarder dan lotgenoten in de stad. Oorzaken: schaamte voor het gevoel van eenzaamheid, een grote terughoudendheid van andere dorpsbewoners tegenover 'vreemde vogels' die bij hen in de buurt wonen, en gebrek aan een meer anoniem netwerk zoals een inloophuis.

Neem broeder Thomas Quartier, monnik in de Abdij van Keizersberg in Leuven (B). In het dorp waar hij opgroeide waren er drie manieren om je aan te sluiten bij het dorp: bij de schutterij, bij de voetbal of bij de kerk. De pacifistische, niet sportieve Thomas vond zijn plek bij de kerk, maar bleef een buitenbeentje in het dorp. In zijn boek 'Heilige woede' pleit hij ervoor dat de kerk in het dorp een plek is waar je jezelf mag zijn.

Grensgangers

Hoe kan een dorpskerk een ruimte worden voor alle mensen in het dorp? Dit lijkt op het eerste gezicht nogal een opgave. Want wie moet zich daarvoor in gaan zetten? Kan de dominee zijn of haar tijd niet beter besteden aan mensen die al lid zijn van de kerk? En willen mensen 'van buiten' eigenlijk wel iets met de kerk te maken hebben? In de dorpskerkenbeweging spreken we graag over grensgangers. Begrippen als binnenkerkelijk, randkerkelijk en buitenkerkelijk doen de realiteit in onze huidige samenleving geen recht meer. De meeste mensen zijn grensgangers. Zij bewegen zich op vele terreinen van

het leven. Ook de trouwe kerkganger is in zijn dagelijks leven verbonden met vele anderen door werk, buurt, familie. En degene die zichzelf niet gelovig noemt, komt toch soms in de kerk voor een uitvaart, een huwelijk of een expositie.



Gesprek en geborgenheid

Tomás Halík, priester en hoogleraar te Praag, meent dat geen van deze mensen tegenwoordig nog genoeg neemt met 'nepvragen' waarop van tevoren al een antwoord is geformuleerd. Als christenen kunnen we ons alleen maar bezighouden met de werkelijke vragen van het leven, betoogt hij in zijn boek 'Raak de wonden aan'. Dit betekent dat christenen zowel hun eigen vragen en twijfels als die van anderen serieus moeten nemen. Pas dan ontstaat er ruimte voor een echt gesprek. Christenen weten het niet beter dan anderen, ook zij zelf zijn vaak gewond door het leven. Zij kunnen niet anders zijn dan *wounded healers* (Carl Jung), mensen die alleen via hun eigen wonden dichter bij anderen kunnen komen op hen te helpen.

Wanneer we vanuit dat perspectief naar de dorpsamenleving gaan kijken, kunnen grenzen van lidmaatschap en kerkelijke betrokkenheid niet langer een barrière vormen voor wat wij als christenen te bieden hebben, namelijk krachtige verhalen, een relatie met Jezus - die zelf een *wounded healer* was - en de hoop die in ons is, de kracht om in iedere situatie overeind te blijven. Waar mensen terug willen vallen op een stuk geborgenheid in de eigen omgeving, is het een belangrijke taak van de kerk ervoor te zorgen dat mensen hun heil niet gaan zoeken in nationalisme en populisme, maar in een oprechte verbondenheid met elkaar over alle grenzen heen.

Geen simpele antwoorden

Zoals een gevangenispastor er niet alleen is voor gelovige gevangenen en een ziekenhuispastor niet alleen voor gelovige zieken, zo zou de dorpskerk er kunnen zijn voor alle mensen in het dorp die er behoefte aan hebben dat hun vragen in het leven gezien en gehoord worden.



De dorpskerk als plek waar ze hun hart zonder terughoudendheid kunnen luchten. Pastoraat is dan niet aankomen met een koffer vol antwoorden, maar samen in gesprek gaan over het leven, de zin ervan, geloof, vragen en twijfels. Pastoraat is dan het begeleiden van de zoekende mens op zijn of haar weg door het leven, waarbij ook degene die pastoraat aanbiedt in het geding is. De opdracht van de kerk is dan: nabijheid laten zien, luisteren, delen en ervaringen serieus nemen zonder ze met simpele antwoorden af te kappen. Een opluchting vaak voor de ouderling of bezoeker: je hoeft geen antwoorden te hebben, een menselijk luisterend oor is genoeg.

De kerk is voor iedereen

De meeste mensen in het dorp weten dat er een kerk is en vaak ook nog wie de dominee of de ouderling is. De kerk zou daarom niet moeilijk te vinden moeten zijn, maar is dat ook zo? De uitdaging aan (de mensen van) de kerk is om duidelijk te maken dat de kerk er voor iedereen is. Met woorden maar vooral met daden, bijvoorbeeld in zichtbaarheid door samen te werken met andere organisaties in het dorp. Of door het bieden van gemeenschap, bezinning, rust en echte ontmoeting. Extra werk? Vaak is het een kwestie van anders naar de activiteiten en naar het dorp te kijken.

Daarmee wordt ook de vraag opgelost die nogal eens gesteld wordt door bezoekers in een dorp: hoe weten de mensen of ik namens de kerk kom of als

buurvrouw? Als grensganger is deze vraag niet meer van belang. Daar waar mensen elkaar in liefde en vriendschap ontmoeten, daar is God.

LIEFDE

**DAAR
WIL IK
WEL EVEN
MIJN BED
VOOR
UITKOMEN**

POSTBUS 1045
6801 BA ARNHEM

Loesje

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM...

Open kerk

De kerk zal in juli en augustus weer open zijn op zondagmiddagen van 13.30 - 16.00 uur voor een moment van rust of ontmoeting.



Openluchtdienst

Op zondag 7 augustus een openluchtdienst. Houdt de Nieuwsbrief in de gaten, zeker wanneer het wisselvallig weer is.

Start gezinsdiensten

Bij de brunch met de gezinnen hebben we besloten dat vanaf 4 september op de **eerste zondag van de maand** er bijzonder aandacht zal zijn voor de kinderen. Het is de bedoeling dat op iedere eerste zon dag van de maand er iemand aanwezig zal zijn om samen met de kinderen tijdens een deel van de dienst iets te gaan doen in de Reesthof. Ook zal er voor de allerkleinsten dan oppas zijn.

Zondag **4 september** is de **startdienst voor het nieuwe seizoen**.

De gezinsdienstcommissie zal deze dienst mee helpen voorbereiden.

Voor de maanden die daarna komen zijn wij **op zoek naar twee mensen per zondag** die de kinderen een bijbelverhaal vertellen of voorlezen en samen met hen aan de slag gaan rond het thema van de zondag. In dezelfde ruimte zullen ook de kinderen van de oppas opgevangen worden. We denken aan in ieder geval één volwassene, samen met een andere volwassene of een jongere (vanaf 12 jaar). Natuurlijk helpen we u, als dat nodig is, om een



programma van ongeveer een half uur voor te bereiden. Ook is er allerlei materiaal voor handen om te gebruiken. Bent u iemand die zoiets leuk zou vinden om te doen? Het maakt niet uit van welke leeftijd. Ben jij iemand die het leuk vindt om op kinderen te passen en iets met ze te knutselen of een verhaal voor te lezen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, dan kunnen we een planning maken voor het komende seizoen.

Dit werk is een heel belangrijk stukje gemeentewerk, want als er voldoende mensen zijn die dit willen dragen, krijgen ook de ouders weer de gelegenheid om samen met hun kinderen naar de kerk te gaan. Tijdens ons brunch-sprek bleek dat daar wel behoefte aan is.

Dus lijkt het u iets, laat het dan zo snel mogelijk weten aan Josyanne Luten, Linda Heynen of Betsy Nobel. U bent niet iedere maand aan de beurt en hoe meer mensen er mee doen, des te steviger wordt de basis voor onze kinderen en jongeren. En wanneer die basis goed is, is dat ook goed voor de hele gemeente.

Bijbelgespreksgroep

Op maandag **29 augustus van 10.00 – 11.30** uur gaan we weer starten met de bijbelgespreksgroep in de Reesthof. Heeft u nog niet meegedaan, maar wilt u graag aansluiten, laat het dan even weten aan Betsy Nobel. Per keer spreken we een datum en een onderwerp af.

Het onderwerp is deze keer: het Avondmaal.

Ds. Betsy Nobel

... OPGEVIST UIT DE REEST

De eerste zomermaanden liggen alweer achter ons, de maanden juni en juli brachten ons afwisselend weer. Met veel zon en een enkele bui. De zomervakantie is inmiddels begonnen en iedereen kan even op adem komen van het werk of school. Veel mensen gaan op reis of genieten van hun eigen omgeving deze zomer.

De **afgelopen zondagen** mochten wij horen dat ook Jezus op reis is met zijn leerlingen, op reis naar Jeruzalem. Deze zomer staat het Lucas evangelie centraal en volgen wij Jezus met zijn leerlingen op reis.

In de zondagen die achter ons lagen hoorden wij over het afscheid nemen wanneer je op reis gaat, of wanneer je leven een andere wending krijgt. Hoe moeilijk dat kan zijn en hoe belangrijk het is om goed afscheid te kunnen nemen van je dierbaren en hiervoor de tijd te kunnen pakken die je daarvoor nodig bent. Het verspreiden van vreugde en vrede stond centraal in de zondagerna. Wat zou het fijn zijn dat wij met zijn allen die vreugde en vrede kunnen verspreiden over de wereld die het zo hard nodig is. En zoals Daniel Loheus zo toepasselijk zingt: 'wees aardig voor mensen die niet aardig zijn, zij zijn het harder nodig dan wij.' Iets om mee te nemen in de komende zomermaanden.

Op **zondag 17 juli** mochten we horen van de altijd zorgende en piekerende Marta, druk bezig met het zorgen voor haar gasten zodat het hen aan niets zou ontbreken. Maria daar in tegen nam de rust om aan de voeten van Jezus te gaan zitten en te luisteren naar wat Hij te zeggen had. We mochten ontdekken dat een goed gesprek soms waardevoller is als een uitgebreide lunch en alles daaromheen. De gesprekken kwamen ook op gang tijdens de openstelling van de kerk op de zondagmiddag, hoe mooi is het om voor iedereen laagdrempelig open te kunnen zijn als kerk? Ook in de maand augustus gaan wij hiermee door. Van harte welkom.

Na de dienst van **26 juni** vroegen een aantal kerkgangers naar de zin die in de overdenking naar voren kwam. Hierbij deel ik deze met u:

Als voor je kijken je bang maakt. En achteruit kijken je triest maakt. Kijk dan naast je want daar staan wij.

(Bron: Alzheimer stichting, auteur onbekend)

In de komende weken blijft het Lucas evangelie centraal staan en reizen wij verder met Jezus en zijn leerlingen mee, op weg naar Jeruzalem, reist u met ons mee?

Josyanne Luten

CANTORIJ

Na de zomervakantie beginnen we met de nieuwe dirigent: Fenna van der Weide. Als bestuur verheugen wij er ons op om onder haar leiding weer te kunnen zingen. De eerste repetitie avond is gepland op **20 september**, zoals gewoonlijk **van 19.30 tot 21.00 uur** in de Reesthof. Het verdere verloop van het nieuwe seizoen moet nog besproken worden. In de volgende Wekker kunt u dit lezen.

namens het bestuur, Wietske Westerbeek

MUZIEK IN DE KERK

PSALMEN ANDERS

‘Laten we zingen van psalm 119 alle verzen’. Nee, gelukkig heb ik nooit een voorganger meegemaakt die dit aankondigde. Er wordt vaak een keuze gemaakt uit een aantal coupletten, of, wat in ons huidige liedboek ook kan, we kiezen voor een alternatief, bijvoorbeeld lied 119a of lied 119b. Zo zijn er meer psalmen in ons liedboek waarbij alternatieven zijn opgenomen. Maar bij negentig psalmen is dat nog niet het geval.

In deze rubriek beschreef ik eerder hoe in de zestiende eeuw met name Calvijin het belangrijk vond dat de gemeente weer ging zingen en hoe hij zich inzette om de psalmen te berijmen en van een melodie te voorzien. Het is bijzonder dat wij met ons huidige liedboek nog steeds de psalmen zo kunnen

zingen. Ik meen dat wij in Nederland uniek zijn omdat alle 150 psalmen in ons liedboek zijn opgenomen. Het is prachtig dat we die geschiedenis in de hand hebben, maar we leven als kerk niet met de rug naar de toekomst. Steeds meer gaat men zich realiseren dat de laatste berijming, uit 1967, sleets begint te raken en dat je door teksten te berijmen jezelf in een vast stramien zet dat niet altijd recht doet aan de oorspronkelijke bedoeling van de tekst.

De 'werkgroep Psalmen', die meewerkte aan ons huidige liedboek, herkende deze ontwikkelingen. Bij ruim honderd psalmen hebben zij nieuwe versies laten maken, materiaal met een breed aanbod in de bundel 'Psalmen Anders'. Sommige psalmen zijn opnieuw berijmd, andere zijn als luisterlied of als 'spoken word' opgenomen. Soms ook passen de teksten meer bij ons huidige wereldbeeld. Zo luidt de eerste regel van Psalm 150c: 'Wij spannen de snaren / van onze gitaren'.

Met deze bundel, die op 14 mei werd gepresenteerd in Utrecht, kunnen we met een frisse blik onze psalmen bekijken en zingen. Om de toegankelijkheid te vergroten zijn op YouTube opnamen geplaatst (zoek op YouTube "psalmen anders").

Fenna van der Weide

Bron: Wim Houtman, 'Psalmingen in nieuwe versies', Nederlands Dagblad (14 / 15 mei 2022) 7.

BLOEMENGROET

Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

- 22 mei dhr. Merijn Huizing en mevr. Jitske van der Wal
- 29 mei mevr. N. Lier-Tissingh en dhr. J. Doornbos
- 5 juni geen bloemengroet vanwege gezamenlijke pinksterdienst
- 12 juni mevr. Annie Troost-Wagenvoord en fam. Compagner
- 19 juni dhr. Florus en mevr. Esmee Linthorst.
- 26 juni fam. Klaas en Dinie Vos-Brinkman en mevr. Roelie Weideman
- 3 juli dhr. Pieter v.d. Berg en mevr. de Boer (de Wijk)
- 10 juli dhr. E.M. v.d. Geer en mevr. M. de Boer-Gebben
- 17 juli dhr. Jan Steenbergen en naar dhr. Leo. Nijland

NIEUW INGEKOMEN

Ijhorst mevr. M. Troost en de heer J. Knol vanuit Balkbrug

HOUDT CONTACT MET DE KERK

Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien.

U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team:

Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941

Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ Rouveen, tel. 0522-462403

Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981

Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE De Wijk, tel. 0522-441297

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een afspraak maken?

Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pagina van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf

De afgelopen tijd is voor de kerkrentmeesters relatief rustig verlopen. Inmiddels wordt er door de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen (SBKG) gewerkt aan de subsidieaanvraag voor het onderhoud van onze kerk. De huidige subsidie-periode loopt volgend jaar af en de aanvraag voor de volgende zesjaarsperiode moet dit jaar worden ingediend. Daarbij behoort een gedegen onderbouwde plan en dat begint met de inspectie van de bouwkundige staat van de kerk. De inspectie is inmiddels geweest en het rapport zal de onderbouwing zijn voor de te verwachten onderhoudskosten. Vervolgens kan op basis daarvan de subsidie worden aangevraagd. Het is trouwens altijd mooi om van gedachten wisselen met externe deskundigen want zij zien meerdere kerken. Toen wij aan de koffie zaten in De Reesthof kregen wij een compliment voor de frisse en verzorgde uitstraling van De Reesthof. Ook leuk om te horen!! En voor wat betreft de kerk, het brengt mij meteen op het volgende onderwerp.

Kerkgebouw 200 jaar in 2023

Volgend jaar is het 200 jaar geleden dat de huidige kerk is gebouwd. Wij zullen daar volgend jaar op gepaste wijze bij stilstaan. Er zijn al wel wat ideeën geopperd. Dus hier hoort u later meer van.

Nu vroeg ik mij af of er nog mensen zijn die oude foto's of andere wetenswaardigheden hebben om te vermelden. Misschien kunnen wij er een expositie van maken. Heeft u nog leuk archiefmateriaal voor ons dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Incasso's Kerkbalans 2022

In onze bijdragenadministratie worden de toezeggingen van Kerkbalans verwerkt. Een aantal van u betaalt via automatische incasso. De administratieve verwerking van deze incasso's wordt uitgevoerd door de Dienstenorganisatie van de PKN. Zij zorgen ervoor dat het batch-bestand wordt aangeleverd bij de

bank. Nu blijkt dat de incasso van de maand juni niet is verwerkt door de bank. Het is onduidelijk waarom dit niet is gebeurd maar inmiddels hebben zij het opgelost. Op 18 juli is de incasso van eind juni door de bank verwerkt. Zo zie je maar weer: “er is toch altijd wat te doen”.

OVERZICHT KERKBALANS (t/m 1 juli 2022)

	Toezeggingen	ontvangsten	nog te ontvangen
Toegezegd	€ 70.964	€ 50.048	€ 20.916
Sympathisanten	€ 1.010	€ 480	€ 530
Totaal toegezegd	€ 71.974	€ 50.528	€ 21.446

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OPBRENGST COLLECTEN

Voor de Diaconie:		Totaal:
15 mei	Binnenlands Diaconaat/De Glind € 123,90 + gift van € 20,00 samen:	€ 143,90
22 mei	Missionair Werk	€ 63,25
29 mei	JOP	€ 44,65
12 juni	St. Heifer	€ 55,83
19 juni	Wilde Ganzen	€ 68,70
26 juni	KiA/Binnenlands Diaconaat	€ 55,20
3 juli	KiA/Werelddiaconaat India	€ 63,10
10 juli	SOS Kinderdorpen	€ 63,50
	Muziek in de kerk	€ 37,40
		Jacolien Tjoonk

Voor de Kerk:	15 mei	€ 100,85	12 juni	€ 50,07
	22 mei	€ 93,15	19 juni	€ 54,66
	29 mei	€ 33,10	26 juni	€ 56,15
	3 juli	€ 68,28	via bank totaal	€ 35,-

Voor De Reesthof:	29 mei	€ 51,73	20 juni	€ 21,40
	28 juni	€ 27,70	via bank totaal	€ 10,-
	Verkoop boeken	€ 50,-		

GIFTEN

Voor de diaconie	€ 20,00 via dhr. L. Tjoonk
	€ 10,00 via mw. G. v.d. Meent
Voor de Voedselbank	€ 25,00 via de bank
Voor de kerk	€ 10,- via W. Westerbeek-Zeephat
Voor de Wekker	€ 50,- via de bank

OM NIET TE VERGETEN...

... de naam van Robert Henri Dieudonné

25 januari 1934 – 12 juni 2022

Op 12 juni stuurde Anneke Dieudonné het bericht: "Vannacht is heel rustig van ons heengegaan mijn allerliefste Robert." Robert Dieudonné werkte lange tijd als huisarts in Staphorst. Samen met Anneke runde hij deze praktijk. In zijn oude praktijk was dan ook gelegenheid om afscheid van hem te nemen, wat door veel mensen is gedaan.

Leddy Karelse, die Robert goed kende van Reggersoord, ging in onze kerk voor in de afscheidsdienst. Er werd gelezen uit 1 Korintiërs 13 over de liefde. En liefde die was er is er in het gezin Dieudonné. Robert leefde te midden van vijf vrouwen, Anneke, zijn vrouw en hun vier dochters: Manou, Marije, Susanne en Anne-Mirthe. Robert was het gewend, hij was opgegroeid met drie zussen.

In 2003 werd Robert getroffen door een herseninfarct. Dat veranderde zijn leven en het leven van wie hem liefhadden voorgoed. Terwijl hij als huisarts voor zoveel patiënten had gezorgd, moest er nu voor hem gezorgd worden. En er wérd voor hem gezorgd met veel liefde en trouw tot het einde toe. Robert werd begraven op de begraafplaats in IJhorst, bij de Reest, waar hij zo van was gaan houden. Op de kaart stond dan ook: "Nog eenmaal vloog de vogel laag over het Reestenland, de prachtige plek waaraan hij zijn hart had verpand."

Robert laat een grote leegte achter, wij wensen Anneke, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods kracht toe in deze tijd van gemis.

Ds. Betsy Nobel

... de naam van Arie van Betlehem

18 december 1933 – 23 juni 2022

Op 23 juni kwam er een einde aan de pelgrimsreis van Arie van Betlehem. Hij werd 88 jaar en was sinds 2007 weduwnaar van Tini Uittenbosch. Toen Arie broos en kwetsbaar werd en zijn levenseinde naderde, hebben zijn nabij-en, dochter Ingrid en vriendin Minke, liederen van geloofsvertrouwen laten klinken: U zij de glorie, Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer én het lied De Heer is mijn Herder. Dat vertrouwen hebben we ook samen uitgezongen in de dienst van woord en gebed die op 29 juni werd gehouden in de dorpskerk in IJhorst. We hebben ook beleden dat wij geliefden niet loslaten maar uit handen geven aan de God die moegestreden pelgrims, om Jezus wil, welkom heet in het licht van Zijn liefde en trouw in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Wij bidden iedereen die Arie mist vertrouwen toe: Ga met God en Hij zal met je zijn.

Onderstaand gedicht kreeg een plek bij de uitvaart van Arie van Betlehem:

Voltooid leven

Een lange reis was mij gegeven,

vol van licht en zonneschijn,
maar ook zorgen van het leven,
van verdriet en onmacht, pijn.

Als een pelgrim moegestreden,
volgde 't spoor de lange baan,
tot de einder van het heden,
mij in 't licht liet verder gaan.

Waar Zijn hand als stille bode,
van Gods rust en evenwicht,
in vergeving aangekomen,
welkom riep, in 't vriend'lijk licht.

Zo voltooid, geborgen wezen,
al wat was, voorgoed voorbij
en bij Hem, de oorsprong, 't Leven:
rust, geen last, als kind, weer vrij.

Ds. Cees Hoogendoorn

... de naam van Gé van Heerde-Mussche

1 april 1942 – 15 juli 2022

Gé werd op 1 april 1942 in Rouveen geboren en stierf afgelopen vrijdag 15 juli in Zwolle. Daartussen ligt een heel leven. Tachtig jaren. De kinderen omschreven hun moeder en schoonmoeder als gastvrij, gedreven en energiek. In de afscheidsdienst in de kerk van IJhorst vertelden zij daarover, vele voorbeelden kwamen voorbij. Ook lazen we samen over de liefde uit 1 Korintiërs 13, de tekst die gekozen was voor het huwelijk van Eef en Gé op 11 augustus 1966. Dezelfde tekst klonk toen Eef drie jaar geleden overleed, na 53 jaar huwelijk. Na zijn overlijden bleek al snel dat Gé niet meer aan de Schotsweg kon blijven wonen en verhuisde zij naar Zwolle.

Gé en Eef kregen drie kinderen, Arjen, Harald en Irene. Gé was actief betrokken bij hun schooltijd, bij hun studententijd en bij hun vrienden. Ingrid, Valentyna en Henry sloten aan en Gé was gek op haar kleinkinderen, als ze samen uitgingen was ze kind met de kinderen. Gé was net als Eef ook nauw betrokken bij het kerkenwerk van de kerk van IJhorst en de Wijk, Gé vooral bij de zondagsschool. De laatste jaren ging de gezondheid van Gé steeds meer achteruit, toch werd haar 80e verjaardag nog volop gevierd en zij genoot ervan. Tijdens het afscheid stonden we stil bij haar geloof, haar hoop en haar liefde. Op de kaart stond: Wij missen haar nu al, rust zacht lieve mama en oma. Zo gedenken wij Gé van Heerde-Mussche en wensen we allen die haar lief hadden veel sterkte en Gods kracht toe.

Ds. Betsy Nobel

... de namen van ...

- 5 mei **Jeanne Bobbink-van Kempen**, 87 jaar
- 13 juni **Hobbina Antina Bijma**, 82 jaar
- 18 juni **Niesje Lier-Tissingh**, 92 jaar
- 21 juni **Roelof Koster**, 92 jaar
- 22 juni **Geuchien Dekker**, 63 jaar
- 24 juni **Thomas Klaas Smit**, 87 jaar
- 26 juni **Meilof Wolter Koster**, 63 jaar
- 7 juli **Hendrika Schrotenboer-Bomert**, 98 jaar
- 16 juli **Otto Godlieb Alexander van Setten (Oga)**, 76 jaar

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK

Het is nog vol op zomer wanneer u deze Wekker ontvangt. Toch hebben we als bestuur al vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen van onze vereniging. Wanneer alles mee zit en virussen geen roet in het eten gooien ziet ons

Jaarprogramma 2022 – 2023 er als volgt uit:

- 5 september** Ursula Muller vertelt over haar reizen,
- 3 oktober** Wilfred van Eisdien vertelt ons over zijn hobby sportvliegen
- 7 november** Verrassing
- 12 december** Kerstviering om 18.00 uur
- 2 januari** Nieuwjaarsviering en jaarvergadering
- 6 februari** Charlotte Willems vertelt over haar werk in de dierenkliniek
- 6 maart** Wim Coster vertelt ons over zijn nieuwste boek: 'Het Wolfsmeisje'
- 3 april** Paasviering om **18.00 uur**
- 10 mei** Het jaarlijkse reisje

Wij verwelkomen u graag op maandagmiddag **5 september om 13.30 uur** bij de start van onze gezellige bijeenkomsten.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!!

Barbara van den Brink-Smit

Een tweede leven voor uw mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. En u kunt ook in actie komen. Door uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud en buitenlands geld in te leveren. Achterin onze kerk staat een blauwe ton waar u alles in kunt doen.

Deze zomer hebben we de inhoud van deze ton naar een regionaal inzamel-punt gebracht. Door vrijwilligers wordt alles uitgezocht en verkocht en de opbrengst is uitsluitend bestemd voor Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingbond. De opbrengst van vorig jaar was: € 20.382,30.

Knip postzegels ruim van de envelop, niet van kaarten. Lever ansichtkaarten in, géén dubbele kaarten. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte

kaarten, kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels. Aan de opbrengst van deze actie kunt u zien dat verzamelen zin heeft en de blauwe ton is weer leeg! Namens Kerk in Actie wil ik graag iedereen vriendelijk bedanken voor het meespelen.

Zwaantje Breukhoven

BERICHTEN UIT DE REGIO

Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN

Op de website van de classis (www.classisgroningendrenthe.nl) vind u informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U kunt deze ook opvragen bij scriba@classisgroningendrenthe.nl.

De voorbereidingen TVG zijn in volle gang

Al jarenlang wordt in Assen de driejarige cursus Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden (kortom TVG) gegeven op dinsdagmorgen van 9.00 - 12.15 uur. Vrijwel alle cursisten die deze cursus volgen en hebben gevolgd, zijn daar erg enthousiast over. De groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Een cursus van 3 jaar waarin alle theologische vakken aan bod komen die een voltijdsopleiding ook biedt. Dat varieert van Bijbelse vakken tot vakken als ethiek en filosofie en praktische vakken als pastoraat en gemeenteopbouw. Ook is er aandacht voor het beleven van het geloof en voor andere godsdiensten.

De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theologie. Ieder-één van elke leeftijd en elke achtergrond is welkom. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden op het gebied van kerklidmaatschap of vooropleiding. Elk cursusjaar loopt van september t/m mei uitgezonderd de schoolvakanties. De wekelijkse bijeenkomst omvat twee lessen; elke les duurt 90 minuten met een pauze van 15 minuten.

Gezamenlijke start: Dinsdagmorgen 20 september 2022. Onderwerp lezing: Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël.

Tijdstip: 10.00 – 12.15 uur (zaal open vanaf 9.30 uur)

Informatieavond: Donderdagavond 6 oktober 2022. Cursusinformatie met een voorbeeldles TVG uit het Johannesevangelie. Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Start cursus nieuwe cursisten: Dinsdagmorgen 25 oktober 2022: Kennismaking en introductie van de cursus. Tijdstip: 9.00 uur Het 2^e uur vanaf 10.45 – 12.15 uur les volgens het rooster. Cursuslocatie: Wijkcentrum het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.

Secretariaat voor meer informatie en aanmelden: Bert van Maanen, tel. (0599) 65 32 02. Mailadres: vanmaanen.albert@gmail.com

Zie ook op onze vernieuwde website onder: www.tvgassen.nl

KOFFIECONCERTEN

Pianomuziek voor IEDEREEN

Stichting Koffieconcerten:

Oprichting is een feit!

Vrijdag 3 juni 2022 is de akte van oprichting en de statuten van Stichting Koffieconcerten ondertekend.

In de vorige Wekker las u over deze nieuwe plannen en op de website ziet u foto's en leest u wie de bestuursleden van de nieuwe stichting zijn. Zie wouterharbers.nl



Komende maanden genieten we van een wat rustigere periode, en bereiden we de koffieconcerten verder voor!

Reserveer eventueel nu alvast voor de start van het nieuwe seizoen in oktober: **maandag 10 oktober zijn we in IJhorst**

Hartelijke groet, Heidi & Wouter

TEN SLOTTE

Vrije vogel

vrij
zingt de vogel
op haar stek
haar melodie

met aandacht
luister ik
in stilte
zoekend naar
de melodie
van de Liefde

durf jij die
onbevangen
toe te laten
en jouw melodie
te zingen?



Ineke-Regina Uytenbogaardt

Ik wens u een zomer vol zingen, luisteren en liefde toe

Ds. Betsy Nobel

HANDIG OM TE WETEN

- Pastoraat:** Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl.
- Kerkenraad** *Scriba:* Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD IJhorst, tel. 0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl
- Contactpersoon ouderlingen:* Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941
- Contactpersoon Staphorst:* Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ Rouveen, tel. 0522 46 24 03
- Kerkrentmeesters** *Voorzitter:* Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47
- Secretaris* Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 0522 441687
- Financiële adm. kerk** Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com
- Bank kerk* NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91
- Bank De Wekker* NL35 INGB 0002 4081 91;
- Diaconie** *Secretaris* Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaardenstraat 42, 7955 PM IJhorst, tel. 06-20339168
- Bank Diaconie* RegioBank: NL07 RBRB 0916 7530 18
- Collectebonnen* NL44 RBRB 0787 6737 73, bestellen bij: Jacolien Tjoonk, Cockserve 4, 7957DE de Wijk, 0522 44 12 97
- Preekvoorzieners:** Jan van Eerden, Grutto 21, 7951 MD Staphorst, 0522 461951
- Organisten** van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76
- Vrouwenvereniging** Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-55, 7955 PP IJhorst, tel. 0522 44 32 83
- Cantorij** *secretaris:* Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19
- Ledenadm.** Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528 37 39 81 e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl
- Taxidiensten** Rian Horstra, tel. 0522 – 441248
- Koster** tevens *contactpersoon voor De Reesthof:* Marry Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47 E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com
- De Reesthof** tel. 0522 44 16 53
- Redactie Nieuwsbrief** Gerrit v.d. Meent, Willem Koopsweg 7, 7957 BP de Wijk, tel. 0522 44 27 04, nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com
- Redactie De Wekker** De volgende Wekker verschijnt de eerste week van oktober. Kopij inleveren per e-mail: dewekker@xs4all.nl graag voor **half september**. Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 7955 AT IJhorst, tel. 0522 44 58 08
- Wilt u geen Wekker ontvangen?** Mail dan uw adres door aan de redactie of bel Tinie Kleen. De Wekker wordt huis aan door vrijwilligers bezorgd. Zij proberen uw brievenbus over te slaan!
- Website:** <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl>